

Så här års är det många som far iväg på charter-resor till varmare länder. Eller så kanske man har möjligheten att övervintra på varmare breddgrader med sin husbil. Längtan efter bad och värme är stark. Som alternativ för oss som måste hålla oss hemma större delen av vintern, kanske ett besök på Tropical Islands kan vara ett alternativ.



Tropical Islands kan beskrivas som ett badlandskap. Det kan också beskrivas som en upplevelse. Anläggningen är belägen på landsbygden, knappt 6 mil söder om Berlin. Kommer du med bil kör du A13 Berlin/Dresden. Vid avfart "Staakow" kör du av motorvägen och följer sedan skyltarna.

Anläggningen är 66.000 kvadratmeter stor. Det motsvarar åtta fotbollsplaner, dvs 360 m långt. Höjden är 107 meter. Så högt att det går att stiga upp med luftballong. Temperaturen inomhus ligger på 29-30 grader och luftfuktigheten får svettpärlorna att tränga fram i pannan utan minsta ansträngning. Här inne samsas intryck från Asien, stillahavsområdet, Afrika och Sydamerika. I regnskogen, som är den största inomhusregnskogen i världen, växer ca 50 000 träd och buskar. Två 100 år gamla Ficus Thai träd är hittransporterade. Palmerna, som täcks av orkidéer och andra klättrväxterna kantar den kilometerlånga vägen genom skogen och över mangroveträsket.



När jag fascinerat promenerat genom regnskogen kommer jag fram till "Südsee" - Söderhavet. Det är den största poolen och kantas av palmer, solstolar och sandstrand. Här finns också en av restaurangerna. Under vår trerättersmiddag ser vi på en sprakande show, ute på ön, i poolen. Som bakgrund finns en drygt 2000 kvadratmeterstor duk med blå himmel och bomullsmoln. Här är taket av genomskinlig film som släpper igenom UV-strålar. Så jag kan bli naturligt brun. Om det inte varit för att det var senhöst, vid mitt besök. Det infinner sig en känsla av överklighet att sitta här i värmen och veta att det är regn och halv storm utanför. Syftet med hela anläggningen är att ge människor en paus, ett kunna njuta och slappna av i exotisk miljö. Och jag erkänner villigt att man lyckas över förväntan. Jag stortrivs här!



"Bakom hörnet" finns en annan lagun. Här finns flera vattenrutschbanor. En har en höjd av 27 meter och det sägs att farten kan komma upp i 70 km/tim. De andra rutschbanorna kanske passar oss fejisar bättre. En tredje lagun finns alldeles nära regnskogen. Här finns vattenfall och grottor att simma in i och en bubbelpool att relaxa i.



Om man mot all förmodan tröttnar på att bada, går det bra att ta en minigolfgrunda, hänga i nån av barerna eller restaurangerna som naturligtvis har tropiska rätter och drinkar på menyn. Eller varför

inte ta en tupplur i någon av solstolarna. Efter tuppluren kanske det är dags för lite lek i lekparken, se på show, vara med i Tropino barnklubb eller shoppa på Tropical Islands Boulevard. Det finns konst och hantverk, godis och souvenirer från hela världen. Det finns till och med en frisör och kosmetikasalong här, om looken har tappat form efter allt badande.



Om du kommer hit utan husbil, finns det möjlighet att hyra hyddor eller tält här inne. Hyddorna går i söderhavsstil och har exotiska namn som Ceylon Te Lodge, Ta Prohm eller Surinam Banana Lodge. Lite primitivare boende kan man uppleva i tälten som står i djungelinspirerad omgivning. Kommer vi med husvagn eller husbil tar vi naturligtvis in på campingen eller ställplatsen, bara ett stenkast från huvudingången.



Tropical Islands har anammat tropikernas inställning till öppettider. Därför håller Tropical Islands öppet dygnet runt – året runt. Inträdet, 2009 kostade 25 € för vuxna, 19.50 € för åldrarna 4-14 år. Yngre gratis. Vi inträdet får man armband med chip och där registreras alla betalningar. Det är alltså ganska lätt att tappa kontrollen på alla småutgifter. I alla fall om barnen själva springer iväg och handlar glassar, godis och dricka nu och då. Det kan därför bli en smärre ekonomisk chock när man vid utgången ska betala för allt. Men låt inte det avskräcka dej. Ge dej själv en upplevelse i present – för en upplevelse är det att vara på Tropical Islands!

Fakta:

Resa hit: Enklast med bil från Berlin Motorväg A13 mot Dresden. Avfart "Staakow" – skyltar finns. Men även flyg och tåg kan ta dej hit.

Boende: Camping på den 5-stjärniga campingplatsen. Gratis buss till Tropical Island. Du kan också stå på parkeringen precis utanför. Vid mitt besök där, stod många husbilar på parkeringen.

Valuta: Euro. Alla typer av internationella kreditkort fungerar inne på anläggningen. Dock kan det vara svårare vid besök i butiker ute på landsbygden.

Mat och dryck: 8 restauranger och 7 barer tillhandahåller asiatisk mat och dryck av alla de slag, liksom vanlig snabbmat. En pizza kostar ca 10 € inkl läsk eller öl. En creps från 4.20 €. Tropisk BBQ kostar 15.80 €

Klimat: Tropiskt. Medeltemperaturen ligger kring 30 grader, vattentemperaturen likaså. Luftfuktigheten hög.

Turism: Flest besökare i samband med lov och större helger. Besökarna är tyskar, polacker och tjecker samt en och annan skandinav. Ambitionen är att anläggningen ska kunna ta emot 14 000 besökare per dag.

Mer info: www.tropical-islands.de